



**Auteur(s):** Henriëtte Hubers-Kromhof  
**Titel:** De dag dat ik hoorde dat...  
**Uitgeverij:** Pica  
**Plaats:** Huizen  
**Jaar:** 2008  
**Pagina's:** 168  
**ISBN-13:** 978-90-776-7118-4



Henriëtte Hubers-Kromhoff is de auteur van *Hoera, mijn kind is anders!* dat ook bij Pica werd uitgegeven. In dit boek laat ze ouders (uit Nederland en Vlaanderen) van acht bijzondere kinderen aan het woord. Deze ouders vertellen over de weg die ze hebben moeten afleggen om uit te vinden wat er met hun kind aan de hand is. Hierbij hebben ze niet alleen aandacht voor de "technische" weg van *vermoeden* tot *diagnose* en de juiste *aanpak* voor hun kind. Ook de weg die ze hebben moeten afleggen om al hun emoties een juiste plaats te geven, wordt uitvoerig beschreven. De volgende thema's komen aan bod:

- Algehele ontwikkelingsachterstand
- Autismespectrum stoornis
- ADHD
- Meervoudige complexe handicap
- Hersenverlamming
- Cardiofaciocutaan syndroom
- Leukemie
- Downsyndroom

Voor ouders van andere bijzondere kinderen levert dit boek vaak heel sterke en herkenbare ervaringen op. Zij zullen zich zeker herkennen in de gevoelens van onzekerheid, verdriet, kwaadheid, ontgoocheling, paniek... die in de verhalen voortdurend aanwezig zijn. Maar ook in de positieve gevoelens en ervaringen die alle ouders op hun manier beschrijven.

Voor de beroepskrachten die met deze bijzondere kinderen en hun ouders werken is dit boek een duidelijke oproep om nog meer de mens achter het kind, achter de ouders te zien en hen niet alleen een diagnose te geven maar ook met zorg tegemoet te treden.

Warm aanbevolen!

[2008-11-22]