



Nieuwsbrief Leren - Boekbespreking

Lieven Coppens

Eerder verschenen op <http://boeketje-onderwijs.skynetblogs.be>

Auteur(s):	Anne Kooijman
Titel:	De Coole Kikker. Kinderen en sociale vaardigheden.
Uitgeverij:	Eigen beheer
Plaats:	s.l.
Jaar:	2007 (vierde druk)
Pagina's:	122
ISBN-13:	978-90-812473-1-3



Sommige kinderen zijn niet echt sociaal vaardig. Dat is een vaststelling die iedereen zal beamen. Zij hebben dan een duwtje in de rug nodig. Zoals de kinderen die bij Anne Kooijman een sociale vaardigheidstraining kwamen volgen. Binnen deze training werd het kwartetspel *De Coole Kikker* geboren. Een spelelement als katalysator voor het aanleren van en nadenken over vaardigheden die je nodig hebt bij de volgende situaties.



- Hoe leer je iemand snel kennen? (Handige Harry)
- Hoe krijg je vrienden? (Vriendelijke Vriend)
- Hoe werk je goed samen? (Goede Gasten)
- Samenspelen en onderhandelen. (Spelende Spetters)
- Hoe vraag je of je mee mag spelen? (Moedige Makkers)
- Wat doe je als je uitgescholden wordt? (Scheldende Schoffies)
- Wat doe je als een kind gepest wordt? (Laffe Lefgozers)
- Wat doe je als iemand buitengesloten wordt? (Helpende Hand)
- Pesten. (Coole Kikker)

De bedoeling van het spel is om zoveel mogelijk van de 9 kwartetten te verzamelen. Tijdens het spel kan er over de uitspraken die op de kaarten staat gediscussieerd worden. Wat niet wegneemt dat er ook gewoon gekwartet kan worden.

Het boek *Kinderen en sociale vaardigheden* is geschreven voor de ouders. De hoofdstukken in het boek sluiten telkens aan op een van de negen thema's van het kwartetspel. Elk hoofdstuk heeft praktische informatie over de desbetreffende sociale vaardigheid. Verwacht hier dus geen theoretische uiteenzetting. Wat ouders wel krijgen is een toelichting op de verschillende situaties en heel concrete en zeer realistische tips om hun kind te stimuleren en te ondersteunen. Ik geef een voorbeeld dat je kunt vinden bij het thema *Hoe vraag je of je mee mag spelen?*

Vergroot de frustratietolerantie van de kinderen door niet iedere teleurstelling op hun pad weg te poetsen. Veel kinderen zijn zo gewend aan een gemakkelijk leventje zonder veel frustraties, dat ze op de basisschool verbijsterd en gefrustreerd raken door het normale dagelijkse leven vol kleine teleurstellingen. Een paradijselijke situatie is helaas niet conform de realiteit. Van jongs af aan moeten kinderen dus ook leren omgaan met teleurstellingen (blz.57).

Het boek is, wat mij betreft, verplichte literatuur voor iedereen die met het kwartet aan de slag wil! Neem zeker ook eens een kijkje op www.decoolekikker.nl.

[2011-04-18]